

'Israël is hét kanaal van vrede'

Met 'Op de bres voor Israël' pleit Jacques Brunt voor steun aan het Joodse volk. 'Zijn we de aanslagen van Hamas al vergeten?'



• Jacques Brunt tijdens de manifestatie van 'Op de bres voor Israël' op de Dam in Amsterdam.

FOTO: CEES VAN DER WAL

'Dit is geen politiek conflict, maar een geestelijke strijd'

meenschap, kunnen er in vrijheid leven. Tel Aviv is wereldser dan Amsterdam. En juist dit land staat in het beklaagdenbankje, naast de boeven van Hamas en Hezbollah? We moeten Israël juist waar mogelijk steunen."

Het maakt hem niet blind voor de bedenkelijke kanten van het bewind van Netanyahu. "Daarover krijg ik regelmatig vragen. Ik begrijp de opmerkingen en het is zeker niet allemaal goud wat er blinkt. Maar om heel eerlijk te zijn, kan ik mij wel vinden in zijn beleid." Om er aan toe te voegen: "Het lijkt er inmiddels in de media soms bijna op dat Israël voor hun plezier vecht in Gaza en Libanon. Zijn we de aanslagen van Hamas op 7 oktober al vergeten? De gijzelaars die nog steeds vastgehouden worden? Weet je hoeveel Joden direct en indirect geraakt zijn door de aanslagen en door de gevechten die nu plaatsvinden? Zij lijden ook onder het oorlogsgeweld."

Hij vervolgt: "Vanuit mijn geloof ben ik ervan overtuigd dat een overheid de bevoegdheid heeft om in gerechtigheid het zwaard te hanteren. Stel je eens voor dat een gewapende groepering net over de grens met Duitsland voortdurend raketten afvuurt en aanslagen uitvoert. Wat zou Nederland dan doen? Dat is de situatie in Israël. Zij worden aan alle kanten omringd door vijanden die een einde willen maken aan de Joodse staat en de inwoners."

Tegelijkertijd klinkt in het christelijk geloof nadrukkelijk de oproep om niet het gevecht aan te gaan, de andere wang toe te keren en te bidden voor hen die je vervolgen. Dan zou gebed voor juist de leden van Hamas en Hezbollah een belangrijke plek in moeten nemen tijdens de gebedsavonden van 'Op de bres met Israël'. Daarnaast gevraagd is er voor het eerst een aarzeling bij Jacques Brunt. "Het klopt, dit conflict zou ten einde komen als de vijanden van Israël Jezus leren kennen. Voorbede is daarvoor het meest krachtige wapen." Verhoudingsgewijs gebeurt dat minder. Brunt noemt als verklaring de vergelijking met een boot: "Die hangt nu over naar de kant van de tegenstanders van Israël. Daarom hangen wij juist aan de andere kant."

Schokkend

Wat dat betreft mist hij de steun van een deel van de christelijke gemeenschap in Nederland. "Met regelmaat hoor ik de opmerking: 'Wij houden ons bij de boodschap van Jezus, de evangeliën in het Nieuwe Testament'. Het getuigt van naïviteit, van onkunde. Alsof je dat deel van de Bijbel los kunt maken van de rest. Dat vind ik nog het meest schokkend. Een moslim die demonstreert voor het lot van de Palestijnen, dat kan ik tot op zekere hoogte begrijpen. Maar dit niet."

Steun komt er ook vanuit Israëliische hoek. Als voorbeeld noemt Jacques Brunt liberale Joden. "Vanuit hen hoor ik positieve en ontroerde reacties over onze inzet met 'Op de bres voor Israël'. Als werkgroep zijn we uitgenodigd bij de ambassadeur van Israël die eveneens zijn waardering uitsprak voor wat wij doen." En zijn eigen veiligheid? "Ik mag mij in Christus geborgen weten. Dat brengt een bepaalde mate van onverschrokkenheid met zich mee."

Zijn liefde voor het Joodse volk was er al voor de start van 'Op de bres met Israël'. Daar is geen verandering in gekomen. Wel is de inwonervan Alblas-serdam er nog meer van overtuigd geraakt dat we in de eindtijd, de periode vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. "Steeds meer Joden erkennen Jezus als de Messias. Ook de profetie dat de Joden terugkeren naar hun thuisland zie je werkelijkheid worden. Vliegtuigen vol komen er wekelijks aan. Niet voor niets: het is de enige plek waar je als Jood nog veilig bent. Neem ons eigen land, waar Joodse instellingen zwaar beveiligd moeten worden. In de Bijbel staat ook dat aan het einde de strijd rond Israël naar een hoogtepunt toegaat. Wat dat betreft vraag ik mij serieus af of er voor dit conflict wel een oplossing mogelijk is. Dit is geen politiek conflict, maar een geestelijke strijd."

Hij is even stil. Dan: "Maar we mogen weten dat die strijd uitloopt op de definitieve overwinning als Jezus de Messias wederkomt, het herstel van het koninkrijk van God op aarde. Samen met het Joodse volk leven wij dan in vrede, rust en gerechtigheid op aarde. Daar zie ik naar uit."

door Geurt Mouthaan

Een mijnenveld van meningen. Dat is het conflict tussen Israël en de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah. Maar Jacques Brunt staat zonder enige vorm van twijfel aan de kant van het Joodse volk. Zijn christelijk geloof vormt daarin de basis. "De Bijbel is er duidelijk over: God heeft Israël gekozen als Zijn uitverkoren volk. Dat betekent niet dat Hij andere volken verwerpt. Israël is juist het kanaal om vrede te brengen in de wereld. Via dit volk hebben we de Bijbel ontvangen. De Messias, Jezus Christus, is eruit voortgekomen, als zaligmaker voor alle mensen. Niet voor niets is één van Zijn namen Vredevorst."

Een mening die in de christelijke wereld eeuwenlang verre van gebruikelijk was. Sterker nog, juist christenen liepen vaak voorop in het discrimineren, vervolgen en vermoorden van Joden. "In de geschiedenis hebben we het er niet zo best afgebracht. Dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit. Als christenen past ons wat dat betreft een schuldbelijdenis. Het is des te belangrijker om dit niet nogmaals te laten gebeuren, maar juist op te staan voor Israël. In mijn contacten met Joden merk ik dat zij daar geweldig blij mee zijn, verrast zelfs dat dit geluid vanuit christelijke hoek klinkt."

Democratische rechtstaat

Voor Jacques Brunt is er ook een politiek motief om Israël te steunen. "Israël is de enige democratische rechtstaat in het Midden Oosten. Jood en Arabier leven in dit land in vrede samen. Elke religie is er welkom. Groepen die in omliggende landen niet getolereerd worden, zoals de LHBTIQ+ ge-

'Op de bres voor Israël'

Jacques Brunt startte samen met Herwin Verwoerd en Evert-Jan Hoogendoorn uit Nieuw-Lekkerland kort na de aanslag van 7 oktober 2023 met het organiseren van Israël-bidstonden. Van daaruit is de Alblasserwaardse werkgroep 'Op de bres voor Israël' ontstaan. Doel van de gebedsavonden is om daarmee Israël te steunen. Aan de bijeenkomsten in Nieuw-Lekkerland nemen elke tientallen deelnemers uit de streek en wijde omgeving deel. Landelijke aandacht trok de manifestatie op de Dam in Amsterdam in oktober.

'Wij missen de steun van een deel van de christelijke gemeenschap in Nederland'